

Opvoeding heeft bijna in alle gevallen te zien met preventie. De beste opvoeding is dan ook de preventieve opvoeding, zoals Don Bosco in zijn tijd heeft begrepen. Toen ik op vrijdag 2 augustus 1991 in het Brugse Ting Zentrum een redactie doorgaf aan het Brugs Handelsblad, legde ik reeds het accent op preventieve opvoeding vandaag:

*'Mijn Ting Zentrum in Brugge is een gangmakings- en promotiehuis voor de Aquariusgedachte en een nieuwe vorm van leraarschap op weg naar een geweldloze maatschappij', verklaart Marc Du Pré, 'die tevens een kinderboerderij voor autistische kinderen en een Kung Fu Zentrum leidt waar de agressie van jonge delinquenten op positieve manier omgebogen wordt. Die doelstellingen worden op drie concrete manieren gerealiseerd. Ik geef Tau-ondericht, een vorm van Chinese gymnastiek met voornamelijk een pedagogische krijgskunst o.l.v. een goed Tau management, gebaseerd op de I Tjing, het boek der veranderingen. Daarnaast worden zen-meditatie lessen gegeven om de cursisten tot rust te laten komen, de angst en stress te bestrijden. Tenslotte is mijn atelier een centrum voor creativiteit en esthetiek, waar de leerlingen naar hartenlust kunnen schilderen, beeldhouwen en andere kunsten beoefenen. Voor mij zijn de vrijheidsgedachte, de bevrijding van de angst en de herverdelingsidee – alle mensen ter wereld moeten eten krijgen – de belangrijkste motoren van het Aquarius-tijdperk.'*



*(Brugs Handelsblad, 02 augustus 1991)*